

HOE BLIJVEN MIJN KIND EN IK GEMOTIVEERD?

Soms hebben kinderen echt geen zin om te lezen. Ze zien lezen als oefenen en iets dat moet van school. Niet echt leuk natuurlijk.

Er zijn manieren om het lezen leuker te maken, zoals Kwispellezen.

Kinderen merken dat ze het wél kunnen. Dat motiveert!

Een compliment geeft je kind zelfvertrouwen en zorgt dat het gemotiveerd blijft.

Complimenten geven

Gericht

Beter geen algemene uitspraken als 'goed zo'. Maar wees juist gericht. Bijvoorbeeld: 'Goed dat je dat stuk met al die moeilijke woorden hebt gelezen'.

Dit compliment gaat echt over wat je kind zo knap gedaan heeft.

Richt je op niet enkel op het resultaat. Dus niet: 'Mooi, weer een boek uit' of 'Alweer vijf bladzijden'. Maar: 'Ik moest heel erg lachen toen jij dat zo grappig voorlas'.



Tips en Ideeën

Samen lezen

Lees om en om aan elkaar voor. Jij een bladzijde aan je kind en je kind een bladzijde aan jou. Dit motiveert je kind. Het is ook fijn dat je afwisselend kunt lezen en luisteren.

Duo lezen

Kinderen nemen vaak interesses over van hun ouders. Vader en zoon die allebei gek zijn van voetbal. Moeder en dochter die allebei graag tekenen. Jij en je kind kunnen elk een eigen boek of tijdschrift over dit onderwerp lezen. Daarna kun je er samen over praten. Voor een kind is dat erg motiverend.

Toneellezen

Speciale toneelleesboeken laten twee of meer lezers de rol van personages 'spelen'. Dit werkt écht om vloeiender te lezen. Het is ook heel erg leuk om te doen. De leesconsulent van de bibliotheek geeft graag voorbeelden van toneelverhalen.

Lezen om te weten

Sommige kinderen (en ouders!) lezen het liefst informatieve boeken. Als je binnenkort naar de dierentuin gaat, een reis gaat maken, een konijn in huis haalt, enz., zoek hier dan boeken over. Je kind kan zijn kennis dan echt gebruiken.

Aan de slag

Veel bekende verhaalfiguren hebben eigen websites met spelletjes, kleurplaten, tests enz. Zie bijvoorbeeld: jannekeschotveld.nl (Superjuffie) dolfjeweewolfje.nl of dummiedemummie.nl

